



Styrka Lager Onderwijs @waterkant |
Stropkaai 38/E | 9000 Gent

NIEUWSLIJN



Editie Oktober 2020

Welkom op onze nieuwe website!

Vorig schooljaar kreeg onze school een krachtige, nieuwe naam. Sint-Jozef werd Styrka!

Een jaartje later kunnen wij met trots onze nieuwe website voorstellen:

www.styrka.be

Maak kennis met onze verschillende entiteiten:



Maar klik zeker ook verder naar de pagina van onze school:

Styrka lager onderwijs @waterkant



Op onze website kan je foto's bekijken, de kalender raadplegen en kennis maken met het schoolteam. Je vindt er ook uitleg over onze werking, enkele schoolafspraken, onze contactgegevens en dit schoolkrantje 😊

Een grote dank je wel aan juf Sophie om deze pagina zo mooi vorm te geven!

Nieuwslijn oktober 2020 – Styrka lager onderwijs @ waterkant

eerste schooldag



Een nieuw schooljaar, een nieuw begin...



In september startte er iets uniek tussen de schelpjesklas en leefgroep Fontein.

De opvoeders brengen nu ook heel wat tijd door in de klas. Zo gaan we samen op weg... Van turnen tot werkmomenten, van zwemmen tot op ontdekking gaan met onze zintuigen. De opvoeders zien onze kinderen zo ook eens op een andere manier aan het werk. Het geeft hen de kans om nog een sterkere band op te bouwen met de kinderen en hun hele bloeien en groeien te volgen.

Voor de kinderen is het een grote meerwaarde dat ze hun vertrouwde personen overal terug zien.

Een eerste uitstap voor de zeepaardjes

Op dinsdag 6 oktober ging klas Zeepaard op stap. We hoopten op mooi weer... en dat kregen we ook! Hoera!

We deden een wandeling door het Parkbos. In het bos zagen wij mooie paddenstoelen, veel eikels op de grond, een boom die omver gevallen was en nog zo veel meer. Er werd heel flink gestapt. Tussendoor mochten we ook even rusten en smullen van een lekkere koek. Het was fijn!



De startviering



We vierden het nieuwe schooljaar samen in de kiné. We staken een kaarsje aan, zongen liedjes en luisterden naar een mooi verhaal. De juf las een gedicht voor en we luisterden ook naar een gebedje. Het ging allemaal over geluk, over blij zijn met wat we hebben en kunnen. De leerlingen van alle klassen deden goed mee en waren super flink!

Na de viering kregen we een tas heerlijke courgettesoep van juf Annemie.

Juf Pauline en haar zeesterren in het bos

Op dinsdag 13 oktober kwamen de kinderen van de Zeesterrenklas met regenlaarzen en warme kleren naar school. En daar was een goede reden voor! Wij gingen namelijk op herfstwandeling! Samen met juf Evy, meester Nicolas en juf Pauline trokken we erop uit. We wandelden onder een echte waterval, stapten door een donkere grot, en beklommen stevige heuvels.

Tijdens de speurtocht gingen we op zoek naar spullen uit het bos. Die moesten we verzamelen in een doosje. Nadat we onszelf opwarmden met een lekkere beker warme chocolademelk, gingen we vogels spotten. Niet gemakkelijk, door zo'n grote verreijker kijken. We speelden even op de speeltuin en picknickten tegen een grote boom. Het was zo leuk, dat we het eigenlijk niet erg vonden dat het heel de ochtend aan het regenen was! Wij kijken alvast uit naar een winterwandeling!



Met de schelpjes naar het parkbos

Met de kinderen van de Schelpjesklas gingen we op uitstap naar het parkbos. We genoten van de rust, de natuur en het wandelen. We sloten de uitstap af met een picknick. Hier komen we zeker en vast terug!



De start van de geïntegreerde werking

Maandag 5 oktober was het zover, de start van een mooie samenwerking tussen de lagere school, de middelbare school en enkele leefgroepen: **de geïntegreerde werking (GIW)**.

Eén van onze klassen verhuisde naar De Deynestraat. Er was hier en daar wat stress en de verhuis ging voor sommigen onder ons gepaard met gemengde gevoelens. Maar samen staan we sterk en we zullen alles uit de kast halen om een werking te realiseren om trots op te zijn!

De eerste dagen op de nieuwe plek verliepen wat chaotisch, maar uiteindelijk zal alles wel in de juiste plooi vallen. Er zullen vast en zeker nog vele mooie avonturen volgen!



Per mail ontvingen alle medewerkers en helpende handen een dankwoord van de algemeen directeur van het OC, mevr. Debreuck Katrien. Een klein gebaar maar toch zo fijn om te ontvangen en lezen:

“Vele handen maken licht werk... in deze meer dan ooit van toepassing. Teamwork ten top! Handen, hoofden, benen,... alles is ingezet om de inhoudelijke, technische en logistieke voorbereidingen van de GIW en verhuis zo goed mogelijk te laten lopen. Fijn te zien hoe iedereen het beste van zichzelf gegeven heeft om van de nieuwe werk-woon-leef-leerstek een warme styrkaplek te maken. Dankjewel daarvoor! Het zal nog wat wennen zijn, wellicht nog een paar kinderziektes te gaan, maar hopelijk mag deze plek voor jullie binnenkort als nieuwe thuis goed voelen. Dat het een plek mag zijn voor veel kleine grote gelukjes! Het is jullie van harte gewenst! “



Een herfsttuitstap voor klas eiland en piraat!

We stapten gezwind naar het park. Na een leuk spel werden we in groepjes verdeeld. Elk groepje kreeg opdrachtkaarten. We moesten 5 verschillende bladeren zoeken en 5 verschillende vruchten! Dan gingen we ook op zoektocht naar kleine diertjes en paddenstoelen.

Wat kan de natuur toch mooi zijn in de herfst!

We zijn al nieuwsgierig hoe het park er zal uitzien na dit seizoen!



De matrozen in het bos!



Op vrijdag 23 oktober gingen we in de voormiddag met de Matrozenklas op uitstap naar het Citadelpark. We maakten eerst een mooie wandeling doorheen het park. De kinderen kwamen heel veel blaadjes en herfstvruchten tegen en mochten die verzamelen in een zakje. Ook zagen we enkele paddenstoelen en zelfs een eekhoorn. Jammer genoeg was de eekhoorn snel weg waardoor we dus geen foto konden nemen. Het was een hele belevenis voor de kinderen en ze genoten met volle teugen. Als afsluiter van onze uitstap mochten de kinderen zich nog even uitleven in de speeltuin van het Citadelpark. Daarna gingen we terug naar school en maakten we een mooi kunstwerk van alles wat we verzamelden in het park.

Hiep hiep hoera!

In de maand september en oktober hadden wij enkele jarigen. Een dikke proficiat aan:

**Keano, Ali, Evin, Nadir, Gulumser, Emily, Ilias,
Ilano, Alaa, Lors, Aiham en Rayhan!**

FEEST!

